

Natur- och kulturslingorna i Kattarp och Hasslarp



Flygfoto över Hasslarp, år 1932. I förgrunden syns sockerbruket och bangården. På andra sidan järnvägen och till höger i bilden ligger Hasslarps station. Där byn tar slut, uppe till höger i bilden, ligger Folkets park.



1 Folkets park i Hasslarp på 1930-talet. Notera hur små träden är.



2 Gulfmack och verkstad i korsningen Väst kustvägen-Kattarpsvägen, år 1950.



3 Kafé i korsningen Väst kustvägen-Kattarpsvägen. Året är 1920.



4 Det stadsmässiga huset "Abrahams sköte" på Väst kustvägen 38, med typisk röd och gul tegelfasad. Bilden togs på 1950-talet och bensinmacken skymtar fram till höger. Idag är huset putsat i roströd färg.



11 Tågpersonalens bostäder i Kattarp byggdes 1919. Idag finns bara trädgårdarna kvar, i form av Äppelskogen.

Välkommen till natur- och kulturslingorna i Kattarp och Hasslarp. Vandringen går genom ett bördigt jordbrukslandskap på grusvägar, i åkerkanter och på stigar i lövskog. Slingorna har alltid någon av de två byarna som utgångspunkt. Kattarp, gammal kyrkby och järnvägsknut eller Hasslarp, före detta brukssamhälle med ståtliga Folkets park.

När Hasslarp blev by

Marken kring byarna Kattarp och Hasslarp är bördig och har försörjt människor i hundratals år. Kattarps kyrka byggdes redan i början av 1200-talet och byns gårdar låg samlade en bit från kyrkan. När marken delades upp vid enskiftet 1826 splittrades byn och många gårdar flyttades ut i landskapet. Några hamnade i sydöstra delen av socknen och fick namnet Lyckåker. Mot slutet av 1800-talet kom både järnvägen och ett sockerbruk till trakten. Kattarp blev en järnvägsknut och väster om gamla kyrkbyn växte järnvägssamhället fram. Under samma tid kom bruksorten Hasslarp till.

Sockerbruket byggdes i närheten av Lyckåker som fick ge namn åt den nya tågstationen och bruksorten. Men brukets problemfyllda uppstart gjorde att orten fick öknamnet Olyckåker. År 1898 fick byn både en ny station och ett nytt namn – Hasslarp. Turen hade vänt och under sockerbrukets hundraåriga epok blomstrade Hasslarp. Här fanns caféer, slakteri, fiskaffär och möbelaffär. Kronan på verket var Folkets park, med den praktfulla danspaviljongen, som byggdes 1909. Väst kustvägen, som fanns redan på 1600-talet, var fram till 1960-talet huvudleden mellan Helsingborg och Göteborg. På 1930-talet började biltrafiken strömma genom Hasslarp och bensinpumpar och bilverkstäder växte fram. Näringslivet sprudlade i byn.

Djur och natur

Trots att byarna ligger mitt ute på odlingslätten finns det fin natur att upptäcka. På vandringarna kan du möta allt från citrongula fjärilar till skygga rådjur och skränande hägrar.

Det finns ett promenadstråk i Hasslarps östra kant, längs med ån. Här går fåren på bete och man får en bild av hur det såg ut förr, med betesdjur precis intill byn. Här växer slån, hagtorn och äppelträd. När de blommar på våren lockas fjärilar, humlor och bin och på hösten bjuds fåglar på frukterna.

I Kattarp kan du promenera på de mjuka stigarna genom Kattarps mosses täta alskog. Här finns ovanliga svampar, som trollhand och anisticka. Eller varför inte besöka Äppelskogen, där de gamla järnvägsarbetarnas trädgårdar växt upp till en grön oas med äppelträd, ängsväxter, fåglar och fjärilar.

För den fågelintresserade rekommenderas Hasslarps dammar, de gamla sockerbruksdammarna. Spana efter skärfläcken med sin märkliga, uppåtböjda näbb eller förundras över gråhakedoppingens parningsdans.

Vandringstips

I kartan finns tips på fem olika slingor med varierande längd, från en kilometer till nästan en mil. Slingorna är inte markerade i terrängen men på strategiska platser finns informationsskyltar med kartor. Observera att kartorna på de mindre skyltarna endast täcker slingorna i skyltens närområde. Använd gärna din telefon och fotografera av skyltens karta, så har du den med dig under vandringen. Kartor och utförliga vandringsguider finns på helsingborg.se/vandringstips.

Ibland kan gräset vara lite högt i åkerkanterna och om det har regnat mycket kan det bitvis vara lerigt, så ta på rejäla skor. Var extra uppmärksam när slingorna korsar större vägar och obebakade järnvägsövergångar.



Fåren går på bete i nordöstra kanten av Hasslarp, intill ån. De håller landskapet öppet och ljusst.



I fårens betesmark kan du få se törnsångaren hålla vårkonsert i toppen av en buske.



Citronfjärilen övervintrar som fullvuxen och syns därför tidigt på våren. Här är den på jakt efter sälblommans nektar.



Humleblomster trivs där det är lite fuktigt och näringsrikt, som intill Hasslarpsån där fåren betar.



Sevärdheter i Hasslarp med omnejd

- 1 Folkets park som byggdes 1909 på initiativ av sockerbrukets fackföreningen.
- 2 Här kan du se byggnaderna efter Gulfmacken och verkstaden som slog upp portarna 1947. Macken låg tidigare vid "Abrahams sköte".
- 3 I detta hus har det funnits både biograf, danslokal och café.
- 4 Huset byggdes omkring år 1900 och kallades "Abrahams sköte", efter byggmästaren. Precis norr om huset låg en bensinmack som du kan se spåren efter än idag.
- 5 Här ligger den gamla banvakstugan, den enda byggnad som finns kvar av stationsmiljön.
- 6 Här låg Hasslarps station, som revs 1984. I gräsmattan mot järnvägen kan du se spår av stationsområdet i form av en stenlagd kant.
- 7 Sockerbrukets arbetarbostäder från slutet av 1950-talet.
- 8 Här går fåren på bete längs Hasslarpsån, precis som förr.
- 9 Vid Hasslarps dammar kan du njuta av fågelskådning, promenader och picknick.
- 10 Kattarps mosse med stigar genom den lummiga alskogen.
- 11 I Äppelskogen finns grillplats, lekplats och promenadslingor. Förr låg SJ-personalens bostäder här. Nu har trädgårdarnas grönska tagit över, till glädje för både människor och djur.

Hitta rätt på kartan

- STOR INFORMATIONSTAVLA
- LITEN INFORMATIONSTAVLA
- GRILLPLATS
- RASTPLATS
- VINDSKYDD
- SOPTUNNA
- TÅGSTATION
- BUSSHÅLLPLATS
- PARKERINGSPLATS
- FÅGELOMRÅDE
- HASSLARPSSLINGAN (1,5 eller 1,4 km)
- BY TILL BY (8,6 eller 9,7 km)
- SIGNESTORPSSLINGAN (5,0 km)
- ÄPPELSKOGSSLINGAN (1,0 km)
- VÄSTRABYSLINGAN (4,4 km)
- DU ÄR HÄR

Allemansrätt och allemansvett

Allemansrätten gäller utanför tätorten och ger dig en unik möjlighet att röra dig fritt i naturen. Men den innebär också ett stort ansvar. Ledorden i allemansrätten är att inte störa och inte förstöra.

Det är extra viktigt att visa hänsyn eftersom slingorna delvis går över privatägd mark, i åkerkanter och ibland nära inopå bostäder. Håll din hund under uppsikt eller kopplad och släng inte skräp. Läs mer om allemansrätten på:

allemansratten.se

Tillsammans gör vi Helsingborg bättre

Du hjälper oss att hålla naturen ren och hel genom att meddela om fel eller lämna synpunkter. Det gör du enkelt med hjälp av appen "Ett bättre Helsingborg". Du kan även ringa Helsingborg eller mejla Helsingborg kontaktcenter: 042-10 50 00, kontaktcenter@helsingborg.se

Skylden har tagits fram av Stadsbyggnadsförvaltningen, copyright © Helsingborgs stad. Tryck: 1aB DeSign, 2019. Illustrationer: BrizaNatur, Katarina Månsson

helsingborg.se

