



Riktlinje för Inga Morgan-Rodericks fond

- Donationsmedlen är till för äldre personer inom äldreomsorgen och hemsjukvården och som bor i ordinärt boende och sällan eller aldrig får besök.
- Pengar från donationen ska endast användas till trivselåtgärder som initieras av den enskilde.
- Donationsmedlen får inte användas för omkostnader för anställd personal, däremot kan medel sökas för volontär som sällskapar med den enskilde.
- Gemensamma aktiviteter kan genomföras med medel från stiftelsen. Varje enskild deltagare måste dock ansöka om medel från stiftelsen för sin egen del på avsedd blankett.
- Medel från fonden utbetalas maximalt fyra gånger per kalenderår till en och samma sökande och endast för endagsaktiviteter.
- Maximalt 1000 kr per person kan utgå till trivselaktivitet vid ett ansökningstillfälle.

Medel från stiftelsen kan utgå till fika, lunch eller middag med följande belopp.

- Fika: 75 kr per person
- Lunch: 100 kr per person
- Middag: 500 kr per person

Helsingborgs stads policy för representation gäller.

Så ansöker du

Ansökan om medel från stiftelsen ska göras av den enskilde själv på särskild blankett. Utbetalning sker till den enskildes konto när ansökan blivit beviljad.

Ansökan skickas till:

Träffpunkt Söder
Att: Monika Pauskic
Nedre Holländaregatan 24
251 89 Helsingborg

Inga och John Morgan-Roderick

John Morgan-Roderick var engelsman som blev svensk efter en nödsituation i Peru. Inga älskade att resa precis som släktingen Evert Taube. Paret Inga och John donerade över en miljon i trivselpengar till gamla, ensamma helsingborgare.

Inga Morgan-Roderick föddes i Ängelholm 1912. Hennes far, Tor Taube, var då trafikchefsassistent vid Ängelholm - Klippans järnväg. Hennes mor Eva Vilhelmina föddes i Skummeslöv och var lantbrukardotter. Efter skolgången flyttade Inga till Stockholm och började arbeta som postkassörska. Hon blev tjänsten trogen i flera år och en vacker dag åkte hon på en utbildningsresa till Paris. Jag vill, jag kan, jag ska. Så löd Inga Morgan Rodericks motto.

John Morgan-Roderick hade levt ett än mer kringflackande och dramatiskt liv. Som son i en engelsk diplomatfamilj växte han upp i Indien. Efter studier i Cambridge fick han arbete på universitetet i tyska Halle. En engelsman och en svenska, båda i mogen ålder, han tio år äldre, träffade varandra av en slump i kärlekens huvudstad Paris. Båda ogifta, han bodde i Venezuela, hon skulle tillbaka till Stockholm efter den halvårslånga utbildningen i Paris. De behöll kontakten och i början av 1960-talet gifte de sig i svenska kyrkan i London. De flyttade sedan till Helsingborg där Inga arbetade på posten och John undervisade i engelska.

