



Scanna QR-koden med din mobil



BRÅKET

Sara Botonjic, Dijona Hoti
Tova Jarlgren



HELSINGBORG

Robin och Albulena var ute på rast tillsammans när de fick syn på två andra elever som bråkade och var arga på varandra.

Eleverna skrek och sa dumma ord till varandra.

Barnen använde väldigt många svordomar och väldigt fula ord.

De skrek så högt att det hördes över hela skolgården.



Albulena och Robin gick dit och försökte stoppa bråket.
De arga barnen bara fortsatte och skrek orden högre.

Albulena och Robin försökte hjälpa till att stoppa bråket.



Då blev Albulena och Robin också kallade för en massa dumma saker.

- Sluta lägga er i, det är inte ert problem! sa de mycket arga barnen.



Albulena och Robin blev väldigt ledsna och gick till en lärare som var ute på rasten.

Då sa läraren: Kom så ska vi gå och prata med dem.

Robin och Albulena trodde inte att detta skulle fungera.

De hade hört barn som sagt fula ord många gånger. Barnen slutade aldrig säga fula ord fast dem visste att det var fel.



När läraren kom fram till barnen som sa de fula orden, så slutade de att bråka direkt.

Läraren sa: Så här kan vi inte ha det. Vi måste vara snälla mot varandra. När man är arg pratar vi tillsammans om det. Det är bättre att gå till en vuxen och få hjälp med detta, om man har svårt att lösa det själv.



Då sa barnen som bråkade och sagt fula ord förlåt till alla som de hade varit dumma mot. Robin och Albulena blev glada att de sa förlåt. Barnen menade vad de sa och det känns fint när ett förlåt känns äkta.

Alla blev sams igen och då lekte de med varandra och hade kul alla dagar i skolan.



Rita och skriv vad du tycker om att göra på rasten:

Diskutera tillsammans:

- Vad kan du och andra göra för att trivas i skolan?
- Har din skola trivselregler?
- Har ni egna regler i klassen? Vilka är de? Kan ni ha fler?
- Vilka lekar passar för att leka många? Vilka kan du?