

Smart samhälle

Är ett projekt som har drivits i Familjen Helsingborg under 2021 och 2022. Unikt för detta projekt är det stora fokus som har varit på att föra en dialog med kommuninvånarna i de 11 kommunerna som ingår i familjen.

Även en katalog med smarta projekt som har genomförts i kommunerna har tagits fram. Katalogen är tänkt som en inspirationskälla, enkelt kunna låna projekt metoder och ta till vara på erfarenheter. Om nyfikenheten väcks ska det i katalogen finnas kontaktvägar in i den kommun som genomfört projektet för att vi enkelt ska kunna utbyta erfarenheter, idéer och hitta samarbetspartners.

Katalogen

Katalogen hittas såklart digitalt på Familjen Helsingborgs intranät. Givetvis är katalogen öppen att använda även för alla både innanför och utanför Familjen Helsingborg. Vi tror på att dela med oss av erfarenheter och kontaktytor.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta mer om tillvägagångssätt eller bara djupdyka i bakgrundsmaterial. Då finns det en tjockare rapport att läsa. Eller varför inte kontakta projektledaren Christin Zackrisson på Ängelholms kommun så får du svar på dina frågor.

Exempel från katalogen

I katalogen har vi samlat över 200 smarta projekt, här hittar vi projekt som;

- Höganäs digitala tvilling.
- Bjuvs satsning på äldre ”det Bjuva Livet” med talksshow och radioprogram.
- Perstorps digitalisering av detaljplaner





Kollektiviteten

En annan förväntning invånaren har på det smarta samhället är att känslan av samhörighet och viljan att bidra till ett bättre samhälle ska öka. Det finns en rädsla för att individualismen ska öka.

Det finns en farhåga att den egna individen ska behöva vara specialister på fler områden och att detta skapar en stress och är tidskrävande. Vi vill kunna använda denna tid för rekreation istället för att exempelvis läsa på om hur du placerar dina besparingar smartast eller hur ett hus ska byggas.

Smidighet

Att samhället ska vara smidigt är en tydlig önskan

Kommuninvånaren vill att teknik ska användas för att frigöra tid. Exempelvis kan smart teknik användas inom vård och omsorg för att skapa mer tid för social samvaro. Men även frigöra tid för att umgås med familj, vänner eller göra sådant som man upplever vara självförvärligande.

Det finns förväntningar på att det smarta samhället ska vara tillgängligt för alla, finnas gott om mötesplatser, musik, kultur, ytor för aktiviteter och ett levande centrum.

Medborgaren upplever att det finns en stor tröghet i den kommunala innovationsprocessen. Det finns en stark önskan om att denna ska vara enklare och mindre byråkratisk.



”Vi saknar samlingsplatser där generationer kan mötas.”

Att kunna byta tjänster eller byta expertis är något som efterfrågas. En delningsekonomi där vi exempelvis har arbetshubbar och därmed kan arbeta i det samhälle vi bor i. Istället för att behöva pendla men ändå få det sociala som ett arbetsliv ger.

Även möjligheten att kunna dela bilar eller självkörande bilar är något som invånaren ser som en självklar lösning i det smarta samhället.

”kanske behöver vi inte äga vår bil, kanske går vi tillbaka till att byta tjänster med varandra.”